

Teksten en gedichten
Baby/kinder rouwkaart

NOORDZIJ
uitvaartverzorging

van Leeuwenhoekweg 8, 2952 BL Alblasserdam

T 078 69 184 05

noordzijuitvaartverzorging.nl





1 Inleiding

In blijde verwachting worden voorbereidingen gedaan. Ook met het oog op het geboortekaartje. Dan is er het tegengestelde en veranderd alles kort voor, tijdens of na de geboorte in verdriet en afscheid.

Ook dan is een geboorte/overlijdens aankondiging nodig. Vaak wordt een al gekozen geboortekaartje in een sobere uitvoering gebruikt.

De teksten die volgen kunnen als aanhef of gedicht gebruikt worden.

Enkele voorbeelden die u daarvoor kunt gebruiken, aanpassen of combineren.

De voorbeeldzinnen/teksten zijn ingedeeld naar:

- 2 Aanhefteksten kaartje
- 3 Gedichten / losse teksten



2 Baby rouwkaart teksten

- 1 Wil men na het overlijden van een kind een kaart versturen dan is de tekst heel belangrijk. De teksten die volgen kunnen als aanhef of als gedichtje op de kaart worden gebruikt.
- 2 Na een tekort leven hebben wij afscheid moeten nemen van
- 3 Als een ontluikende bloem die te vroeg is geplukt, is van ons heengegaan....
- 4 In de bloei van een nog zo jong en vreugdevol leven is, omringd door hen die van hem/haar hielden van ons heengegaan.....
- 5 Met droefheid geven wij u kennis dat op 00-00-0000 ons zoontje/dochtertje, waar wij zozeer op hoopten, ons niet werd toevertrouwd.
- 6 Met droefheid geven wij u kennis dat (naam) op 00-00-0000 is overleden. Hij/zij heeft slecht 00 dagen mogen leven, maar wij hebben haar thuis nog 00 mooie dagen kunnen geven.
- 7 Helaas hebben wij haar nooit horen huilen, zullen haar nooit kunnen troosten, nooit zien bewegen, nooit horen lachen nooit
- 8 Wij zijn heel verdrietig dat na 00 dagen is overleden
- 9 Wij zijn heel verdrietig dat plotseling is ingeslapen. Je hebt ons in deze korte tijd zoveel gegeven. Wij zullen altijd van je blijven houden.



2 Baby rouwkaart teksten

- 10 Op 6 januari 2000 werd hij geboren. Tot ons verdriet moesten wij hem op 3 maart 2000 weer afstaan.
- 11 De Heere heeft zijn kind nog vóór zijn/haar geboorte opgehaald.
- 12 Tot ons grote verdriet moesten wij hem/haar meteen weer loslaten en terugleggen in de handen van onze Schepper.
- 13 Nog voor hij/zij het daglicht kon aanschouwen in ons lieve zoontje/dochtertje overleden.
- 14 Jouw leven eindigde nog voor het begon.
- 15 Eén dag maar, en toch voor altijd.
- 16 Volmaakt te klein voor deze wereld.
- 17 In een zee van liefde geboren. Op golven van liefde gestorven



3 Gedichten voor baby rouwkaart

- 1 Een lichtje zal er altijd zijn en dat ben jij, ons kleine meisje
Je hoort er voor ons voor altijd bij.
- 2 Je bent geboren om afscheid te nemen.
- 3 Je bent een bloemetje,
nu ook een sterretje.
- 4 Onze hoop op een kindje ging verloren.
(naam) werd te vroeg geboren.
- 5 Een klein wonder was bijna werkelijkheid geworden.
Het heeft niet zo mogen zijn.
- 6 Veel te vroeg
veel te klein
veel
- 7 Je bent geboren om afscheid te nemen.
Wij hadden je zoveel liefde willen geven.
In onze harten zal je altijd blijven leven.
- 8 Vol liefde en geduld werd zijn geboorte tegemoet gezien
Zijn leven was helaas veel te kort
Maar in onze harten zal hij voor altijd blijven leven.



3 Gedichten voor baby rouwkaart

- 9 Dagen worden uren
Maar die momenten
dat we aan je denken
zullen eeuwig duren.
- 10 Maar één dag om te leven
Eén dag om te vechten.
Jouw leven in één dag
Een heel leven lang.
- 11 An angel in the book of life
Wrote down an infant's birth
and mentioned as he closed the book
..... (name) too beautiful for earth.
- 12 Geboorte en sterven
begin en einde
twee uitersten in het leven
die op één moment samenkwamen
- 13 Nooit zullen we het waarom begrijpen
Het leven heeft een eigen plan
Maar al wat licht en ademt
Daar was jij een deeltje van.



3 Gedichten voor baby rouwkaart

- 14 Vreugde en verdriet
lopen zij aan zij.
Daarom voel ik mij
soms verdrietig en soms blij.
- 15 Jij lief klein mens
jij was onze grootste wens
echter onze hoop en ons verlangen
werden al snel door verdriet vervangen.
- 16 Maar één dag om te leven
Eén dag om te vechten
Jouw leven in één dag
Een heel leven lang
- 17 Dagen worden uren,
maar die momenten
dat wij aan je denken
zullen eeuwig duren.
- 18 Wij weten het niet, wij zullen het nooit begrijpen
waarom een mensenleven wordt bekort.
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen
de ander reeds in de knop verdort.