

Gedichten / teksten
bij overlijden

NOORDZIJ
uitvaartverzorging

van Leeuwenhoekweg 8, 2952 BL Alblasserdam

T 078 69 184 05

noordzijuitvaartverzorging.nl





Inleiding

De juiste woorden op de juiste plaats. Daar wil deze eenvoudige gedichten verzameling toe bijdragen. Naast praktische en persoonlijk woorden kan b.v. een rouwkaart, een toespraak of het versturen van een condoleance kaart completer worden door het toevoegen van een gedicht.

Omdat er niet altijd de tijd, de gelegenheid en de concentratie is om de vele gedichten bundels er op na te slaan of om op het internet te zoeken, is er deze gedichten bundel. Verdeeld in:

- Gedichten algemeen
- Gedichten religieus

Achter enkele gedichten staat aan de rechterzijde de letter **D**. Deze gedichten hebben betrekking op de gevolgen van dementie.



Gedichten Algemeen

1

Je bent niet meer
daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.

2

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

Toon Hermans

3

Groot was zijn/haar liefde.
Groot is het verdriet.
Prachtig zijn de vele mooie herinneringen.

4

Het zijn kleine dingen die ik achterlaat
voor mijn beminden.
Grote dingen zijn voor iedereen.

5

Wij vragen allemaal “waarom”?
Het antwoord verstilt
daar er geen antwoord is.



Gedichten Algemeen

6

Zoveel gedaan

Zoveel gegeven

Zoveel gekregen

7

Je was een rots in de branding

en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven

alleen had je de wind niet mee.

8

Geen wind meer in de zeilen

het water één groot spiegelend meer.

En in deze oneindigheid

liet jij voor het laatst je anker neer.

9

De dood bestaat niet.

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.

Zolang je aan mij blijft denken,

zal ik altijd bij je zijn.

10

Maar vroeg of laat verschijnt het land

dat elk verstand te boven gaat.



Gedichten Algemeen

11

Afscheid nemen is met zachte
handen dicht doen wat voorbij is
en verpakken in de goede
gedachten ter herinnering.

12

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil
Wie hem heeft gekend
weet wat dat zeggen wil

13

Waar ik volmaakt
opnieuw ontmoet
wie ik voorgoed
was krijtgeraakt.

14

Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar
En daar is niet zo ver van hier.
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten wij elkaar.



Gedichten Algemeen

15

En als ik dood ben treur dan niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achter liet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten

Bram Vermeulen

16

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

17

't Liefste wat ik heb bezeten,
jaren de spil van mijn bestaan.
Vraag mij niet dit te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

18

Zoals de dag
uit de nacht
treedt het leven uit de dood
er is liefde
die niet sterft.

Toon Hermans



Gedichten Algemeen

19

De wereld wordt een kamer
de stoel wordt een bed
je zwaaide nog even
gedag naar het leven.

20

Doodgaan is niet zo erg
kan zelfs bevrijdend zijn.
Afscheid nemen van allen
die je liefhebben, dat doet pijn.

21

De mens is sterk maar de dood slaat hem neer.
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde.
De liefde vergaat nimmer meer

22

Leef met de gedachte
dat het begin geen einde is,
maar het einde
het begin van alles is.

Michaela Esseveld-Bax



Gedichten Algemeen

23

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
Dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug.

24

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven
Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

D

25

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde het bewijs van mijn bestaan
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

26

Geef mij de rust om te accepteren
wat ik niet veranderen kan.
Geef mij de moed om te veranderen
wat ik wel veranderen kan
Geef mij de wijsheid om het één
van het anderen te kunnen onderscheiden.



Gedichten Algemeen

27

'k ging niet naar de kerk, geloofde wel in "God"
Heb gepoogd hier goed te leven zeker
naar zijn grootst gebod.
Het is de naastenliefde denk daar aan
Zij die dit eerlijk geven
kunnen rustig sterven gaan.....

28

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen van jou doet zo'n pijn.

29

Wat is mijn wereld wazig,
Wat wordt mijn wereld klein.
Ik kan mij niet herinneren
Wie jullie allemaal zijn.
Soms zie ik iets bekends,
Of voel ik iets vertrouwds
En is het weer heel even
Net zoals vanouds.

D



Gedichten Algemeen

30

D

Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
de papa/mama van vroeger was je niet meer.
Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden wij je niet.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

31

Achter de tranen van verdriet,
schuilt een glimlach van de herinnering

32

Een mens is slechts een schakel
in de keten der geslachten



Gedichten Religieus

1

De Heer heeft gegeven
liefde in het leven
moed in het lijden,
troost bij het scheiden.

2

Uit Gods hand
ontving ik mijn leven,
onder Gods hand
leef ik mijn leven,
in Gods hand
geef ik mijn leven terug.

3

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan,
maar naar huis gegaan.



Gedichten Religieus

5

Ik wil uitzien naar de Morgen
dat U mij ontvangen wilt.
'k Weet dat U voor ons blijft zorgen,
ik aanvaard U die mij stilt.
'k Sluit mijn ogen vol vertrouwen,
in een oogwenk ben 'k bij U.
U leert m' op de Rots te bouwen;
Vader, roep mij! Ik kom nu.

6

Als een bloem werd je geplukt
en uit dit leven weggerukt.
Wij geloven dat Gods Hand,
jou nu in Zijn tuin heeft geplant.
Daar mag je verder groeien,
bij Hem zul je openbloeien.
Bij ons was je maar even
bij God mag je voor eeuwig leven.

7

de leegte die je achterliet, bij iedereen
baart echter tevens de hoop dat wij,
over alle grenzen heen,
ooit weer samen zullen zijn.



Gedichten Religieus

8

Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen,
wanneer ik scheepga voor de laatste reis;
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
en landen aan Gods eeuwig paradijs?

Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen
en laat mij zingend op de voorplecht staan !
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden,
maar veilig in Uw haven binnengaan !

Jan Sleeboom

9

Ik ga de weg, die Hij mij heeft gewezen,
ik ga de weg, met blij geheven hoofd;
Blijmoedig, zonder aarzeling of vrezen,
verwachtend 't heil, dat Hij mij heeft beloofd.

Ik ga de weg , wat zou ik anders willen ?
ben ik vermoeid, ik voel Zijn trouwe hand;
En blij, bevangen door een wonderstille,
innige vrede, reis ik naar Zijn land.